

# Vieringen 2017 Pagina 1 van 1

## **8 januari De Ark**

Toen de magiërs de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.

*(Mt 2:1-12)*

## **12 februari Ludgeruskerk**

Jezus zegt: Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om tot vervulling te brengen.

*(Mt 5:17-24)*

## **12 maart De Ark 2<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd**

Toen Jezus van gedaante veranderde, wierpen zijn leerlingen zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: "Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn."

*(Mt 17:1-9)*

## **9 april Ludgeruskerk PALMZONDAG**

Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.

*(Mt 21:1-11)*

## **11 juni Open Hof**

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken.

*(Joh 3:14-21)*

## **8 oktober Ludgeruskerk**

Jezus zei: Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.

*(Mt 21:33-43)*

## **10 december Open Hof 2<sup>e</sup> zondag van Advent**

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!" Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

*(Mc 1:1-8)*